

Eenvoudigweg genieten van eenvoud

Geschreven door Jack Ebersson

Gemaakt op maandag 24 maart 2014 20:57

Het starten van een zeeaquarium vergt veel voorbereidingen. Er zijn behoorlijk wat zaken in deze hobby waar je kennis van moet hebben en die heb je als beginner natuurlijk nauwelijks. Daarom ga je je goed voorbereiden: veel inlezen in de materie, kijken bij anderen die een zeeaquarium reeds hebben draaien, rondkijken in de speciaalzaken. Dan komt op een gegeven moment een dag waar je zelf een mooi zeeaquarium hebt staan draaien... Bij mij is dat inmiddels weer een jaartje of 18 geleden (wat vliegt de tijd!). Van mensen die een zeeaquarium willen gaan starten hoor ik vaak: erg duur, moeilijk, gevoelig voor ziektes, etc. Ik zeg dan altijd: begin simpel, bescheiden en eenvoudig. Een eenvoudige bak, daar kun je net zo goed enorm van genieten!



Ik heb mijn tweede zeeaquarium alweer 12 jaar draaien en geniet er nog elke dag van. Temeer omdat ik weinig onderhoud aan het aquarium heb, de dieren het goed doen en ik de kosten aardig laag weet te houden. Dat maakt de hobby voor mij toch een stuk aantrekkelijker. Oké, ik heb geen aquarium met veel mooie en fel gekleurde steenkoralen. Ik heb een mix van harde en zachte koralen, anemonen en makkelijke vissen. De techniek is relatief eenvoudig en heeft weinig onderhoud nodig. De meeste vissen heb ik nog van mijn eerste bak en dat betekent dat ze reeds meer dan 12 jaar oud zijn. Een aantal vissen heb ik in de loop der tijd overgenomen en hebben zich goed weten aan te passen in hun nieuwe omgeving. Dat ze het naar hun zin hebben bewijzen de mooie foto's die ik de afgelopen jaren heb kunnen maken van mijn dikke koraalklimmer, ijdele rifwachter, egocentrische juffers, poetsende doktersvissen en veel mooie lagere dieren. Zo werd ik onlangs getraakteerd op een waar liefdesspel van mijn koppeltje anemoonvisjes. Deze heb ik een aantal jaren geleden overgenomen en hebben een eigen plekje gevonden in de tepelanemoon (het zijn eigenlijk meerdere anemonen die knus bij elkaar zitten) die zich pontificaal geeft genesteld tegen de stam van een softkoraal (zeg maar: een beetje asociaal gedrag!). Het gehele ritueel heb ik mooi op de foto vast kunnen leggen. Steeds als ik naar die plaatjes terugkijk weet ik weer: dit is voor mij eenvoudigweg genieten van eenvoud.



Jack Eberson